

Το διπλό YOD φέρνει μια νέα συνείδηση !

Οι αρχαίες ειδοί, ήταν οι εξής ημερομηνίες: η 15η του μηνός Μαρτίου, του Μαΐου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου και η 13η των υπολοίπων μηνών. Μια πρόβλεψη όμως που έγινε για τον Ιούλιο Καίσαρα από κάποιον μάντη και αφορούσε την 15^η μέρα του Μάρτη σύνδεσαν για πάντα αυτή τη λέξη με τον μήνα Μάρτιο. Την ίδια μέρα επίσης ο Αρτεμίδωρος προσπάθησε να προειδοποιήσει τον Καίσαρα με ένα σημείωμα για το σχέδιο δολοφονίας του από τους Βρούτο και Κάσσιο.

Αυτός ο Μάρτης που διανύουμε δεν είναι καθόλου τυχαίος μια και ο Άρης μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ταξίδι του στο ζωδιακό και επέστρεψε σπίτι του με την βοήθεια μιας Νέας Σελήνης που την ακολούθησε ένα σεληνιακό κενό πορείας διάρκειας περίπου 15 ωρών! **Επίσης έχουμε την επιστροφή του αστρολογικού συνδυασμού YOD την 15^η Μαρτίου (γι αυτό και ο πρόλογος)** που σχηματίστηκε πάνω στο χειμερινό ηλιοστάσιο , 2 πλανήτες ανάδρομους , Κρόνο και Ερμή (που μας έχει τρελάνει εντελώς οφείλω να ομολογήσω), τετράγωνο Ουρανό και Πλούτωνα στον κυριαρχικό σταυρό , και 4 πλανήτες στους ιχθείς χώρια η πανσέληνος που περιμένουμε κοντά στην εαρινή ισημερία .Αλλά και ένα ακόμη YOD μεταξύ Κρόνου-Δία – Ουρανού που συμβάλλει ακόμα περισσότερο σε ενέργεια αυτή τη συμπαντική δίνη που βιώνουμε.

Οι επιρροές αυτές είναι πραγματικά πολύ ισχυρές και θα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τα τέλη Απρίλη.

Αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο ότι τα YOD είναι αστρολογικοί συνδυασμοί που σχηματίζονται από 3 πλανήτες , οι 2 σε όψη 150° σχηματίζοντας έτσι ένα ισοσκελές τρίγωνο με τον πλανήτη που βρίσκεται στην κορυφή και στη βάση του τριγώνου αυτού ενώνονται με ένα εξάγωνο. Το YOD που επιστρέφει στο προσκήνιο είναι αυτό που συνέβη και στο χειμερινό ηλιοστάσιο και συμμετέχουν σε αυτό ο Κρόνος από τον σκορπιό σε εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον αιγόκερο ,(βρίσκονται και σε αμοιβαία υποδοχή ,ο ένας δηλαδή στο ζώδιο που κυβερνά ο άλλος) και οι δύο σε όψη 150° με τον Δία στους διδύμους να βρίσκετε στη κορυφή του τριγώνου. Ο Δίας από την κορυφή του σχηματισμού αποτελεί και την πυξίδα για την ερμηνεία του συνδυασμού . Λοιπόν ο Δίας προσπαθεί από τους διδύμους να έρθει σε ρήξη με το κατεστημένο που αντιπροσωπεύει ο Κρόνος και ο Πλούτωνα και βάζει τα θεμέλια για την ανατροπή. Βοήθεια αυτή τη στιγμή δέχεται από τον Ουρανό που πέρα από την συμμετοχή του στο συμπαντικό σκηνικό με το τετράγωνο που κάνει με τον Πλούτωνα συμμετέχει και αυτός σε ένα νέο YOD που τώρα παίρνει μορφή αλλά και με εξάγωνο προς τον Δία.

Βασικά μιλάμε για 2 YOD με κορυφαίο στο ένα τον Δία και κορυφαίο στο άλλο τον Κρόνο. Είπαμε πως ο Δίας προσπαθεί να δώσει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται ώστε να σπάσει ο κύκλος του κατεστημένου , ο Κρόνος όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο, προσπαθεί μέσα από ένα ζώδιο του σκορπιού που συνδέεται άμεσα με τον πλουτισμό και την μακροοικονομία να στηρίξει το καθεστώς που επιβάλλεται από τραπεζικούς κύκλους, αγορές και μυστικές οργανώσεις . Αυτή είναι η δυναμική ενισχύεται και από το εξάγωνο μεταξύ Κρόνου /Πλούτωνα στα ζώδια σκορπιού και αιγόκερου.

Ο Δίας και ο Ουρανός ασκούν πιέσεις σε όλο αυτό και μας δείχνουν το δρόμο: Οργανωθείτε ακόμα και στις γειτονιές , οργανωθείτε ακόμα και στα πεζοδρόμια. Φυσικά το πεζοδρόμιο είναι ο δίδυμος ή οργάνωση είναι ο Ουρανός , οργάνωση της ατομικότητας σε συλλογικό πλαίσιο.

Υπάρχουν 2 αντιθετικές δυνάμεις ενέργειας που δίνουν την μάχη τους στους ουρανοί για εμάς , δικός μας στόχος και σκοπός είναι να μεταφέρουμε αυτή τη μάχη σε φυσικό επίπεδο .

Αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ισχύ φαίνεται πως έχει ο Κρόνος γι αυτό μάλιστα πολλοί από εμάς πέρα από τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας και δεν είναι λίγα ,βασανιζόμαστε και από ένα αίσθημα απαισιοδοξίας και μιζέριας θα μπορούσα να πω. Υπάρχει μια αίσθηση συνεχούς συμβιβασμού που ωθεί στην αποδοχή της ανομίας που μας επιβάλλουν. Η λύση έρχεται από τον Δία στους Δίδυμους όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό και είναι εξαιρετικά απλή. Αν ήθελα να δώσω μια εικόνα σε αυτό θα σας έλεγα αλλάξτε τις ενέργειες ανοίγοντας το παράθυρο να μπει φρέσκος αέρας. Όλα είναι επικοινωνία, κοιτάξτε γύρω σας , αναρωτηθείτε αν το αξίζουμε όλο αυτό και στη συνέχεια κατανοήστε το λόγο που όλα αυτά συμβαίνουν σε μας . Δεν υπάρχει κάποιος που θέλει απλά να μας τιμωρήσει , πληρώνουμε ανοχή χρόνων, η κατάσταση που υπάρχει σήμερα σε ηθικό –πολιτιστικό-κοινωνικό επίπεδο υπήρχε και πριν την κρίση! Και πριν μας μειώσουν την σύνταξη και πριν μας βάλουν φόρους . Τα όνειρά μας δεν τα χάσαμε τώρα που μειώθηκε ο μισθός μας , τα όνειρά μας τα χάσαμε πολύ πριν τα λεφτά μας! Αν δεν κάνουμε πρώτα μια εσωτερική απογραφή δεν μπορούμε να γυρίσουμε το δάχτυλο σε κανένα. Εγώ είμαι το ίδιο υπεύθυνη με αυτούς που μας κυβερνούσαν , γιατί έμπαινα σε σιωπηλή συμφωνία μαζί τους και συμβιβαζόμουν με κάθε απίστευτο νόμο που μου φόραγαν . Είχα προσωπικά απεμπλακεί από την πολιτική από τα 18 μου χρόνια που ψήφισα για 1^η φορά μέχρι τα 36 που πήγα και ξαναψήφισα τη 2^η !

Κάθε αλλαγή και κάθε επανάσταση δεν ήρθε αναίμακτα και χωρίς θυσίες !Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε δράση , να συζητήσουμε, να γεννήσουμε νέες ιδέες , να βρούμε νέα ενδιαφέροντα και όχι να αναλωνόμαστε σε πιο εμπορικό κέντρο έχουν την τάδε μάρκα ,στην τάδε τιμή. (Και γιατί να κάνεις διαφήμιση σε κάθε πολυεθνική που έχει εργοστάσιο στην Κίνα και στηρίζει με τον τρόπο της την παιδική εργασία και το εξευτελιστικό μεροκάματο;) .Γιατί να αναλωνόμαστε σε ένα life style που μας επιβάλλετε από τα ΜΜΕ και να μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται να βγει χειμώνας χωρίς σαββατοκύριακο στην Αράχοβα και καλοκαίρι χωρίς 3ήμερο στη Μύκονο; Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν την δυνατότητα να πάνε στη Μύκονο και στην Αράχοβα , αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι πολύ πιο λίγοι από παλιά , αναφέρομαι σε αυτούς που οι επιθυμίες τους εξαντλούνται γύρω από τα must που ορίζει η τηλεόραση και τα έντυπα και που πολύ εύκολα τα υιοθετούμε . Γίνονται καινούργια πράγματα γύρω μας και είναι κρίμα να μην είμαστε μέρος όλων αυτών που συμβαίνουν. Η αλλαγή που φέρνει σαν δώρο ο Δίας από τους διδύμους είναι αλλαγή αντίληψης , νόησης και σκέψης .Μια νέα ιδέα για το τι πραγματικά μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους! Ας δεχτούμε επιτέλους αυτό που πραγματικά συμβαίνει και μόνο έτσι θα καταλάβουμε ότι για να απεμπλακούμε Πρέπει Εμείς να γίνουμε άλλοι! Δεν χωρούν συναισθηματισμοί εδώ, δεν χρειάζεται οργή, θυμός , πίκρα χρειάζεται κοινή λογική για να μπουν όρια στην κακοποίηση που δεχόμαστε.

Ο Κρόνος μας δείχνει ότι οι φιγούρες εξουσίας δεν είναι απαραίτητα πατρικές !Δεν υπάρχει κάποιος πατερούλης στην πολιτική που θα μας νοιαστεί σαν παιδιά του. Ο Κρόνος είναι ο φύλακας στο

κατώφλι! Μετράει τι έχουμε κάνει , τον τρόπο σκέψης μας πως λειτουργούμε , υπολογίζει ακόμα και τα κίνητρά μας και μας δίνει αυτό που αξίζουμε. Ο Ουρανός μας προσφέρει αφύπνιση , μας φωνάζει είσαι άνθρωπος , έχεις δικαιώματα , έχεις υπόσταση δεν μπορεί να τους επιτρέπεις να στο κάνουν αυτό! Και ο Δίας μας δηλώνει ότι ο παλιός τρόπος έχει πια πεθάνει και ότι μια ιδέα και η σωστή αντίληψη των πραγμάτων μπορούν να φέρουν τα απαραίτητα αποτελέσματα! Μπορεί ο Δίας να είναι αδύναμος στους Διδύμους αλλά βρίσκεται στον βασιλικό αστέρα Aldebaran και συμμετέχει και στα 2 YOD . Αυτό μας δείχνει την παγκοσμιότητα , όλος ο κόσμος είναι ένα χωριό ! Και μπορεί να μην επικρατεί πάντα ηρεμία και να υπάρχουν διαφορές σε αυτό το χωριό, η λειτουργικότητα του όμως είναι αναμφισβήτητη . Ο Δίας στρέφει τη νόηση μας σε πολιτισμικά μονοπάτια που δεν έχουμε διαβεί ξανά και μας ωθεί να νοιαστούμε για το διπλανό μας . Μπορεί να ακούγετε απλό και παιδικό η **ευφυΐα όμως έλκεται από την απλότητα!**