

Η Νέα Σελήνη του Αυγούστου

6/8/2013

Από την Αγγελική Σερέτη

Σήμερα στις 14^ο περίπου του λέοντα έχουμε Νέα Σελήνη . Αυτό το αστρολογικό σμίξιμο των 2 φώτων (Ηλιου και Σελήνης) θα γίνει στον 2^ο δεκανό του βασιλιά του ζωδιακού και μάλιστα πάνω στον απλανή αστέρα DUBHE που βρίσκεται στην πλάτη του αστερισμού της Μεγάλης Άρκτου . Επίσης η μοίρα που συμβαίνει η Νέα Σελήνη του Αυγούστου θεωρείται από τους αστρολόγους σημείο Άβαταρ κάτι που σημαίνει ότι από το συγκεκριμένο σημείο της εκλειπτικής μας επισκέπτονται ανώτερες οντότητες μεταφέροντας θετικές ενέργειες για την θεραπεία του πλανήτη . Ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου συναντάται σε πάρα πολλές αρχαίες μυθολογίες (στην αρχαία ελληνική με τον μύθο της Καλλιστώ) και θεωρείται ότι από αυτόν απορρέουν οι 7 βασικές θεϊκές ενέργειες (μην ξεχνάτε την ιερότητα του αριθμού 7) αλλά και οι 7 ακτίνες της θεοσοφίας . Συμβαίνει κάτι πολύ δυνατό γύρω μας μια και αυτή η Νέα Σελήνη από το συγκεκριμένο σημείο που σχηματίζεται ενδυναμώνει κάποιους αστρολογικούς συνδυασμούς που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία . Στον ουρανό τις μέρες που διανύουμε παραμένει σε δράση το τετράγωνο των πλανητών Ουρανού και Πλούτωνα που σήμερα ενισχύεται και από την επιρροή του Δία . Έτσι το ταυ τετράγωνο μεταξύ των 3 αυτών πλανητών που φανερώνει την επιθυμία για δύναμη και παραμονή στο προσκήνιο της πλουτοκρατίας και του κατεστημένου δέχεται το άγγιγμα της Νέας Σελήνης αλλά και επιρροές από τον απλανή αστέρα DUBHE της Μεγάλης Άρκτου .

Ο απλανής αυτός ευθύνεται για την ενσωμάτωση της ψυχής στην προσωπικότητα . Είναι κύριος της 2^η ακτίνας που συνδέεται με τον δρόμο της Αγάπης και της Σοφίας και αν καταφέρουμε να δείξουμε την μικρότερη αντίσταση σε αυτό τον δρόμο τότε γινόμαστε ικανοί να δούμε τις ατέλειες (όσο μικρές ή μεγάλες και αν είναι) σε ότι μας περιβάλλει να τους δώσουμε τη σωστή διάσταση ώστε να μπούμε σε δράση να τις βελτιώσουμε ή και να τις διορθώσουμε . Δεν έχει κανένα νόημα η κριτική και η απόρριψη σε κάτι μια και φανερώνει αδράνεια προς την λύση . Το να είμαστε συνεχώς επικριτικοί απέναντι σε καταστάσεις και άτομα δηλώνει έλλειψη ισορροπίας και κατά συνέπεια έλλειψη λογικής . Ο δρόμος της αγάπης και της σοφίας δεν αρνείται το ελάττωμα όπου και αυτό να βρίσκεται . Ο δρόμος της 2^{ης} ακτίνας μας βοηθά να βρούμε το μονοπάτι της επανένταξης στο τεράστιο αυτό σύνολο που λέγεται δημιουργία . Η σοφία και η αγάπη είναι οι δυνάμεις εκείνες που κινούν την ύπαρξη όχι μόνο τη δική μας αλλά δίνουν και ώθηση στον άξονα της γης ώστε να μπορεί ο πλανήτης μας να χορέψει μέσα στο απέραντο διάστημα και να μας χαρίζει τις ώρες , τη μέρα και τη νύκτα ! Βαθύ συμπαντικό μήνυμα της Νέας Σελήνης είναι να επιφέρουμε ενοποίηση προσωπικότητας και ψυχής ! Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με την ποιότητα της αγάπης που όταν μας καταλαμβάνει πραγματικά δεν μας κάνει τυφλούς μπρος τα λάθη ή τις ατέλειες τις δικές μας ή των άλλων αλλά μας χαρίζει την διάκριση ώστε να βρούμε τον τρόπο να εργαστούμε θετικά πάνω σε αυτά και τέλος να γίνουμε σοφότεροι σχετικά με την αντίληψη μας πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά .

Σε κοσμικό επίπεδο αυτή η Νέα Σελήνη αναφέρεται στην επιθυμία για δύναμη που εκφράζεται από τους πλουτοκράτες . Έρχονται στην επιφάνεια επιθυμίες για την εφαρμογή στόχων που σαν σκοπό έχουν την εκμετάλλευση του απλού κόσμου . Η αντίθεση Δία και Πλούτωνα φανερώνουν το μέγεθος

αυτής της ανάγκης για οικονομική κυριαρχία αυτού του μικρού ποσοστού που μπορεί και κινεί τα νήματα της ζωής όλων των υπολοίπων . Η σκληρότητα και ο φανατισμός με την οποία εκτελούνται αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν σε ένα βράδυ τις ζωές μας είναι έργο της αντίθεσης του Δία και του Πλούτωνα . Η συμμετοχή του Ουρανού δηλώνει το ξαφνικό της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών αλλά και την ανάγκη για προσαρμογή σε νέες καταστάσεις . Ο Ουρανός εδώ σηματοδοτεί τις απώλειες , το πείσμα και την εμμονή σε ένα δρόμο που δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα την αστάθεια , την έλλειψη διάκρισης και για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ξαφνική αλλαγή στον τρόπο ζωής του . Σε αυτή την δράση λοιπόν δεν υπάρχει ούτε αγάπη αλλά ούτε και σοφία γιατί πολύ απλά καταστρέφοντας τον κοινωνικό ιστό το κατεστημένο και οι πλουτοκράτες που στηρίζουν την εξουσία τους στις πλάτες μας κάνουν σαθρό το έδαφος που φτιάχνουν τα θεμέλια της εξουσίας τους . Αυτό είναι κάτι ξένο προς την οικονομία της φύσης που γνωρίζει αλλά και στηρίζει την απαραίτητη ύπαρξη ακόμα και του πιο μικρού οργανισμού ώστε να μπορεί να αγκαλιάζει με την μεγαλύτερη στοργή όλα της τα δημιουργήματα . Σκεφτείτε απλά ότι χωρίς το πλαγκτόν , αυτό το απειροελάχιστο δείγμα ζωής , δεν θα υπήρχαν κάποια μεγαλειώδη είδη φαλαινών . Η ζωδιακή μοίρα που γίνεται η Νέα Σελήνη αναφέρεται σε αυτή την διαταραχή αρμονίας που παράγεται από ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που τελικά δεν αφήνει ανεπηρέαστους όλους εμάς αφού γινόμαστε οι αποδέκτες μιας τόσο λάθους συμπεριφοράς αλλά δεν αφήνει αδιάφορο ούτε το σύμπαν . Η εκδίκηση είναι του θεού , απλά είμαστε άνθρωποι και ο χρόνος μετρά διαφορετικά για εμάς και κάτι που μοιάζει να λειτουργεί με αργούς ρυθμούς δεν κρατά παρά μόνο μια στιγμή στο σύμπαν . Έτσι αυτή τη στιγμή συσσωρεύονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταφέρουμε την κατάλληλη στιγμή να τις οικειοποιηθούμε και να δράσουμε με τον σωστό τρόπο . Δεν είμαστε εμείς σε κατάσταση πανικού ! Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό , όσο μέσα μας λειτουργεί ο κοσμικός κανόνας του δρόμου της αγάπης και της σοφίας τίποτα δεν μπορεί να μας βάλει στο περιθώριο της δημιουργίας . Τώρα που όλα φαίνονται μη αναστρέψιμα το σύμπαν δουλεύει για μας .

Σε προσωπικό επίπεδο αυτή Νέα Σελήνη μας καλεί να διαλέξουμε το ρόλο μας στις προσωπικές μας σχέσεις και να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχουν ούτε θύματα αλλά ούτε και σωτήρες στις επαφές μας . Τις ίδιες ανάγκες με μας έχουν όλοι , τα ίδια παράπονα , την ίδια τρέλα , τις ίδιες επιθυμίες και τα ίδια ελαττώματα και προτερήματα . Απλά διαφέρουν οι χρόνοι που επιλέγουμε να τα εκφράσουμε και αυτό και μόνον αυτό δημιουργεί τις εντάσεις και τις διαφορές μας . Δεν μπορούμε να σώσουμε κανέναν και κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει στο παραμικρό . Χτίζουμε τη ζωή μας με προβολές για το πώς φανταζόμαστε να είναι τα πράγματα , οι καταστάσεις , οι άλλοι και τελικά αρνούμαστε να ζήσουμε την αλήθεια που μας περιβάλλει . Καλπάζουμε πάνω στο άλογο των επιθυμιών και ξεχνάμε το δρόμο της αγάπης και της σοφίας που μπορεί να είναι πιο μακρύς αλλά τελικά είναι σίγουρο ότι θα μας πάει εκεί που πρέπει . Το αστείο είναι ότι μέσα μας όλοι μα όλοι γνωρίζουμε τον δρόμο που πρέπει να διαλέξουμε αλλά ποτέ δεν καταφέρνουμε να παραμείνουμε πιστοί στην διαδρομή του . Αυτό είναι κάτι που η Νέα Σελήνη που γίνεται σήμερα μπορεί να μας βοηθήσει ! Ζητήστε καθοδήγηση μια και σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή η Μεταμόρφωση του Σωτήρα ! Καλέστε λοιπόν την ενέργεια αυτή που ρέει άφθονη σε ότι μας περιβάλλει να μας απαλλάξει από πεποιθήσεις και προκαταλήψεις που μέχρι σήμερα δεν κατάφεραν να μας δώσουν την ικανοποίηση και την ευτυχία που με τόσο πείσμα

αναζητάμε . Αναζητήστε , Επιθυμήστε , Δεχτείτε την Μεταμόρφωση . Τι θα χάσετε τελικά ; Μοναχά κάποια κομμάτια του εαυτού σας που εμποδίζουν την πνευματική σας ανάπτυξη .

Πέθανε και Γίνου ... Γκαίτε (τα έχουμε ξαναπεί)

Μια μικρή επίκληση για την δυναμική της σημερινής μέρας :

Δέχομαι τις Χριστικές (δηλαδή του Χριστού) ενέργειες

Και τους δίνω την άδεια ώστε με Αγάπη και Σοφία

Να μεταμορφώσουν κάθε τι αρνητικό που στερεί την πνευματική μου ανάπτυξη

Με σκοπό να γίνω λειτουργικό μέλος της δημιουργίας .