

Αφροδίτη στο Σκορπιό !

Αγγελική Σερέτη

Η αγάπη κυλιέται στις λάσπες! Αυτό είναι το μήνυμα της Αφροδίτης στο σκορπιό . Βέβαια η αγάπη πάει παντού και μπορεί από όπου και να βρίσκεται να κάνει το θαύμα της ! Με πολύ έντονο και σπασμωδικό τρόπο η Αφροδίτη αναζητά την απόλυτη ένωση μέσα από το δύσκολο ζώδιο του σκορπιού. Ζήλεια , κτητικότητα , χωρισμοί , εσωτερική μοναξιά και εκδίκηση ή ακόμα και ροπή σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές είναι η έκφραση της Αφροδίτης στο σκορπιό για τους πολλούς . Για όσους όμως πραγματικά αναζητούν το άλλο τους μισό η Αφροδίτη εδώ μπορεί να τους βοηθήσει να νικήσουν κάθε μία από τις παραπάνω αρνητικές συμπεριφορές και να τους μεταφέρει σε μια κατάσταση αναγνώρισης της μίας και μοναδικής αγάπης που μπορεί να τους χαρίσει μια μοναδικής σημασίας νίκη. Μια νίκη που αφορά το θάνατο των διαχωριστικών ελαττωμάτων που προβάλλει το Εγώ. Έχουμε πόλεμο , πόλεμο όχι με το άλλο μας μισό , πόλεμο με τα κομμάτια του εαυτού μας που δεν μας αφήνουν να γευτούμε την αγάπη .

Ο σκορπιός είναι ένα ζώδιο που αναζητά αδιάκοπα την ασφάλεια σε κάθε της μορφή είτε αυτή αφορά τα οικονομικά είτε αυτή αφορά τα συναισθηματικά . Η Αφροδίτη είναι ένας πλανήτης που συνδέεται και με τα δύο αλλά δεν της αρέσει να ξεβολεύεται . Και ερχόμενη εδώ στη σκοτεινή ζώνη του σκορπιού (αν μας επιτρέπετε η έκφραση) βρίσκεται συνεχώς σε μια αναστάτωση . Ο σκορπιός είναι οι λάσπες της ψυχής και πιστέψτε με όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό όσοι από εμάς έχουν έντονο το ζώδιο αυτό στο χάρτη τους βρίσκονται σίγουρα μπροστά σε πολλές δυσκολίες αλλά έχουν και την ευλογία να πάρουν πολλά μαθήματα και να βελτιώσουν τον εαυτό τους . Ο πλανήτης της αγάπης και των χρημάτων δεν βρίσκεται εδώ για να μας κάνει τη ζωή δύσκολη , αλλά για να μας αφυπνίσει . Να μας δείξει τι είναι αυτό που με τόση εμμονή και πείσμα χαλάει τις πολύ προσωπικές μας σχέσεις και δεν μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε ουσιαστικά τον εαυτό μας .

Η Αφροδίτη εδώ νιώθει πολύ έντονα αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που της αρέσει το δράμα και η τραγωδία . Όταν αγαπά εδώ σκίζονται τα σπλάχνα της !Πονάει από την πολύ αγάπη που νιώθει και δεν θέλει να πονά μόνη της . Αν πιστέψει ότι αγαπά και πονά μόνης τότε ξυπνά μέσα της η σκοτεινή πλευρά της αγάπης και προσπαθεί να πάρει ότι μπορεί από τον άλλον . Ακόμα και την οργή , το θυμό ή το μίσος του. Μέσα από σκηνές έντασης και πάθους όταν δεν μπορεί να έχει θετικά συναισθήματα στο βαθμό που την ανακουφίζουν θα προκαλέσει οποιοδήποτε συναίσθημα. Ποτέ όμως και τίποτα δεν θα της είναι αρκετό αν δεν κατανοήσει ότι η έλλειψη που βιώνει είναι εσωτερική . Η ανασφάλεια του σκορπιού μεταδίδεται πολύ εύκολα σε έναν καλόβουλο πλανήτη όπως η Αφροδίτη και τελικά σαν δεν βιώνουμε τίποτα περισσότερο από χαμηλή αυτοεκτίμηση η οποία οδηγεί στο να έχουμε λάθος εικόνα για τον εαυτό μας . Λειτουργώντας λοιπόν μέσα από αυτή την πλευρά αλλοιώνονται και οι αξίες μας αλλά και η ηθική μας . Μένουμε άδειοι και τελικά δεν έχουμε τίποτα να μοιραστούμε μέσα σε μια σχέση έτσι γινόμαστε και ο αδύναμος κρίκος της σχέσης .

Η μόνη μας ελπίδα είναι αρχικά να αναγνωρίσουμε τι μας συμβαίνει , να αγαπήσουμε το σκοτεινό τρόπο που εκδηλώνουμε τα συναισθήματα μας και τελικά να διαλέξουμε να αποκοπούμε από αυτά όχι καταπνίγοντάς τα αλλά χαϊδεύοντας το αντιδραστικό μέρος του εαυτού μας . Αυτό που πιστεύουμε

πως πρέπει να κατέχουμε σε μια σχέση πρέπει τελικά να το απελευθερώσουμε! Γιατί το μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει να λειτουργήσουμε σαν ίσοι μέσα σε μια πολύ προσωπική κατάσταση δεν είναι να είμαι δυνατοί απέναντι στον άλλο , ούτε να ζητάμε την υποταγή του . **Η ισότητα της ύπαρξης είναι το μεγαλείο της αληθινής δέσμευσης** . Αυτό θέλει να μας μάθει η Αφροδίτη στο σκορπιό και όχι το πώς θα καταφέρουμε να υποτάξουμε το αντικείμενο του πόθου μας .

Παραδεχόμαστε όλοι εμείς που έχουμε σκορπιό στο χάρτη βέβαια και την Αφροδίτη στο σκορπιό , στον 8° οίκο μας αλλά και σε δύσκολη όψη με τον Πλούτωνα (κυρίως αντίθεση) ότι αυτό που πραγματικά αναζητάμε είναι να εμπλακούμε σε μια σχέση βαθιά έντονη και παθιασμένη , ισότιμη , μια σχέση ζωής και όχι μια σχέση με παιχνίδια εξουσίας , όχι μια σχέση που πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η στρατηγική , οι απειλές και η διεκδίκηση . Μια σχέση ζωής δεν μας κρατά σε συνεχή αγωνία , ούτε μας βάζει σε περιπέτειες . Μια σχέση ζωής κλείνει μέσα της σεβασμό και εκτίμηση για τον άλλο. Αν πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε εντάσεις , φασαρία , καυγάδες και πολιτική για να νιώσουμε ότι βρισκόμαστε σε σχέση το πιο πιθανό είναι ότι αυτό έχουμε γνωρίσει από μικρά παιδιά και μεγαλώνοντας συνεχίζουμε να το λειτουργούμε γιατί μας είναι γνώριμο. Άραγε γνωρίζουμε πόση ενέργεια σπαταλάμε λειτουργώντας τις σκοτεινές ιδιότητες του σκορπιού; Στην πραγματικότητα τρώμε τις σάρκες μας όταν καταναλωνόμαστε σε παιχνίδια εξουσίας και ζηλοτυπίες . Με αυτό τον τρόπο όλη η εκδήλωση της ύπαρξης μας στρέφεται γύρω από τη βία , βία που σίγουρα έχουμε δεχτεί σε παιδική ηλικία και που τώρα προσπαθούμε να επιβάλουμε στους άλλους αλλά φυσικά δεν γλιτώνουμε και από τη ψυχαναγκαστική βία που ασκούμε στον ίδιο μας τον εαυτό.

Σπάμε τον κύκλο της βίας !

Όταν λοιπόν το ζώδιο του βαθύτερου ψυχισμού μας ο σκορπιός φιλοξενεί τον πλανήτη της αγάπης καλούμαστε να στρέψουμε την αγάπη πρώτα προς τα μέσα . Αγαπάμε τον εαυτό μας πρώτα και κύρια μόνο έτσι μπορούμε να τον προστατέψουμε και να του δώσουμε αξία . Αποτιμώντας το είναι μας ξέρουμε πόσο κοστίζουμε και ψάχνουμε πάντα κάτι ανάλογο . Η ζωή ποτέ δεν είναι άδικη όταν ζητάμε αυτό που πραγματικά μας αξίζει . Αν έχουμε κοστολογήσει τον εαυτό μας φθηνά είτε θα δινόμαστε τζάμπα , είτε θα μας συμπεριφέρονται με ευτέλεια . Αν υπερτιμήσουμε τον εαυτό μας το λιγότερο που μπορεί να συμβεί είναι να γίνουμε γελοίοι . Φανερώστε λοιπόν τον πραγματικό σας εαυτό και που ξέρετε μπορεί να είναι πολύ πιο αξιόλογος από αυτό που προσπαθείτε να παρουσιάσετε. Σε αυτές τις αξίες αναφέρεται η Αφροδίτη στο σκορπιό . Και αυτό αποτελεί την βάση των ηθικών αξιών που μας ορίζουν . Το ζώδιο του σκορπιού μας καλεί να ξεπεράσουμε την ανασφάλεια μας όχι εκδικούμενοι για τις όποιες ελλείψεις μας αλλά υπερβαίνοντας το μικρό μαύρο κτήνος που κρύβουμε όλοι μέσα μας που φυσικά που και που θα το πηγαίνουμε και καμιά βόλτα να παίρνει και λίγο αέρα αλλά μετά πίσω στο κλουβί του. Ο σκορπιός μας δίνει το χώρο και η Αφροδίτη τα μέσα για να γίνουμε τίποτα παραπάνω από Άνθρωποι.