

Οι φύλακες άγγελοι είναι μαζί μας...

Ίσως δε το έχουμε αντιληφθεί , αλλά ο άγγελος μας είναι μια παρουσία πάντα έτοιμη να αγωνιστεί για εμάς. Οι άγγελοι εκφράζουν τις ιδέες μας , την επιθυμία μας για ψυχική ανάταση και για απικοινωνία με τον ανώτερο εαυτό μας. Ένας άγγελος επί της γης είναι μια ιδεατή εικόνα του ανώτερου εαυτού μας που αντιπροσωπεύει την παγκόσμια συνείδηση και μπορεί να μας προσφέρει διαισθητικά όλες τις απαντήσεις σε όσα μας βασανίζουν. Συχνά πιστεύεται ότι τελικά ο φύλακας άγγελος μας δεν είναι παρά η διαίσθηση μας –« Αισθάνομαι ότι ο φύλακας αγγελός μου δεν είναι από πάνω μου , αλλά μέσα μου. Είναι σαν μια φωνή που με καθοδηγεί , σαν να μου λέει : πήγαινε από δω, μην πας από κει». Νιώθω ότι είναι πάντα μαζί μου όταν περπατάω στο δρόμο μόνος μου, μια παρουσία που με κατευθύνει. Σαν να με τραβάει εκεί που πρέπει να πάω. Τελικά πιστεύω ότι αυτό που λέμε φύλακας άγγελος είναι η διαίσθηση ή η διορόσαση που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Αισθάνομαι ότι είναι σαν να μου θυμίζει πράγματα που είναι κρυμμένα μέσα μου και μου λέει : «Εμπιστεύσου». Αυτός ο φύλακας άγγελος , αυτή η φωνή με έχει σώσει από πολλά δυστηχήματα , ιδιώς με τη μηχανή που κυκλοφορώ. Κάποτε ήτνα να πάω ένα ταξίδι και την τελευταία φορά το ανέβαλα. Δεν υπήρχε καμία λογική σε αυτή μου την απόφαση. Το ίδιο βράδυ ακούω στη τηλεόραση ότι το αεροπλάνο πήρε φωτιά και κάηκαν όλοι οι επιβάτες . Σαν μια δύναμη να με προστάτευσε...

Η ιστορία των αγγέλων

Όταν γεννήθηκε ο Χριστός , όλες οι τάξεις των αγγέλων συνόδευσαν τη δόξα του θεού που ενσαρκώθηκε στη γη και έδειχνα το δρόμο που οδηγεί στη Βηθλεέμ. Στο βιβλίο του Ενωχ, ένα γνωστικό κείμενο του 200πχ , οι άγγελοι περιγράφονται σαν πύρινα όντα γεμάτα φως όμοιο με αυτό των άστρων. Το όνομα των αγγέλων το πρωτοσυναντάμε στην αρχαία Βαβυλώνα, την πηγή της παραδοσιακής αστρολογίας . Αλλά και στη Συρία , στην Ουγγαρίτ το 14^ο αιώνα πχ συναντάμε τους αγγέλους . Στο βιβλίο του Ιωβέ αναφέρονται ως «γιοι του θεού ή άστρα της ημέρας». Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι τους ονόμαζαν «δαίμονες» , οι Ινδοί «ντέβας» και οι Πέρσες «γιαζάτα». Σε όλες τις θρησκείες οι άγγελοι θεωρούνται κανάλια επικοινωνίας με το αόρατο και το απόλυτο και ο κάθε άγγελος αντιστοιχεί σε ένα χρώμα , ένα μέταλλο και έναν πολύτιμο λίθο. Οι άγγελοι είναι αρχετυπικά σύμβολα.

Η Βίβλος περιλαμβάνει περίπου 300 αναφορές σε αγγέλους και στα καθήκοντα τους . Σύμφωνα με τους Θεολόγους , οι άγγελοι είναι πνευματικά όντα που ακτινοβολούν τις αξίες και την ενέργεια του Θεού. Αγγελικά σύμβολα είναι οι φλεγόμενες ρομφαίες , οι σάλπιγγες , τα σκήπτρα , τα θυμιατήρια , τα μουσικά όργανα και το κρίνο.

Η πρώτη ιστορία αγγέλου στην ιστορία αναφέρεται στη Γένεση, όταν ένας έγγελος οπλισμένος με ένα πύρινο σπαθί έδωσε τον Αδάμ και την Εύα από τον παράδεισο και εξουσιοδοτήθηκε από το θεό να φυλαέει τις πύλες του, ώστε αυτοί να μην ξαναγυρίσουν . Παρότι οι άγγελοι θεωρείται ότι δεν έχουν φύλο, στις παραδοσιακές γραφές αναφέρονται σχεδόν πάντα με αρσενικούς όρους . Οι απεικονίσεις των αγγέλων στην Τέχνη ποικίλλουν σε αρσενικούς , θυλικούς και ανδρόγυνους . Οι παραδοσιακές θρησκευτικές αναφορές

δίνουν ελάχιστες πληροφορίες για τη μορφή τους . Κι αν αναρωτιέστε πόσοι άγγελοι υπάρχουν , μην προσπαθήσετε να τους απαριθμήσετε. Οι θρησκευτικοί σχολιαστές λένε ότι είναι αμέτρητοι . Οι άγγελοι παίζουν πολλούς ρόλους . Συνήθως είναι ουραγοί και βοηθοί, αλλά μπορεί επίσης να είναι και άγριοι πολεμιστές . Η παράδοση μας λέει ότι μόνο η κατώτερη τάξη ασχολείται με τα γήινα πράγματα. Οι φύλακες άγγελοι ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία . Σύμφωνα με το ιουδαϊκό δόγμα και το χριστιανό θεολόγο Ωριγένη, οι άγγελοι είναι παρόντες στη σύλληψη και τη γέννηση κάθε ανθρώπου και ενεργούν σαν πνευματικοί οδηγοί στο ταξίδι της ζωής μας . Ο χριστιανός σχολιαστής Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και ο Γερμανός αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ είπαν ότι οι άγγελοι σέρνουν τα αστέρια και συγχρονίζουν τη μεγάλη κίνηση του εσώτερου σύμπαντος . Σύμφωνα με την ιουδαϊκή παράδοση κάθε κράτος και εθνική ομάδα έχει έναν ιδιαίτερο διατεταγμένο άγγελο που το παρακολουθεί.

Υπηρέτες Θεού και ανθρώπων

Σύμφωνα με τα γραπτά και τις παραδόσεις διάφορων θρησκειών , το πλήθος των αγγέλων που υπάρχουν είναι αναρίθμητο. Στο κείμενο που ακολουθεί παραθέτουμε μερικούς αγγέλους και τις δικαιοδοσίες τους που γνωρίζουμε από τους θρύλλους , τα θρησκευτικά κείμενα ή την απόκρυφη παράδοση.

Ασραελ: Ο άγγελος του θανάτου στη ισλαμική παράδοση. Ο Ασραελ έχει τέσσερα πρόσωπα σκεπασμένα με χιλιάδες πέπλα, που κρύβουν ένα πλάσμα γεμάτο μάτια. Όταν κλείνει ένα μάτι , κάποιος πεθαίνει.

Καμαήλ : Λέγεται ότι αυτός είναι ο ρυθμιστής των αγγέλων που ανήκουν στη τάξη της δύναμης . Παρόλο που θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς του Δημιουργού, ο Καμαήλ είναι επίσης γνωστός και ως «ο Δούκας της κόλασης». Διευθύνει πάνω από 144.000 αγγέλους θανάτου και εκδίκησης .

Γαβριήλ: Στο εβραϊκό δόγμα ο Γαβριήλ είναι ο αρχηγός και ο πρίγκιπας των φλάκων αγγέλων , ο φρουρός του ουράνιου θησαυρού. Η χριστιανική παράδοση τον βλέπει σαν έναν άγγελο της Αποκάλυψης , της ουράνιας χάρης και της αναγγελίας της ανάστασης . Αυτός ο αρχάγγελος παρουσιάστηκε στη Μαρία και της ανήγγειλε νότι θα γεννήσεις τον Ιησού. Συνδέεται με την ημέρα της κρίσης και την αναγγελία της Δευτέρας παρουσίας . (ΣΕΛΗΝΗ)

Ισραφελ: Στη μουσουλμανική λαϊκή παράδοση είναι ένας άγγελος της ανάστασης και της μουσικής , που θα σαλπίζει τη σάλπιγγα την ημέρα της κρίσης . Τοποθετεί τις ψυχές στα ανθρώπινα σώματα και λέγεται ότι ήταν ο σύντροφος του Μωάμεθ για τρία χρόνια πριν ο Γαβριήλ δώσει στο Προφήτη το Κοράνι.

Γιαοήλ : Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση , ο Γιαοήλ είναι ο διευθυντής της ουράνιας χορωδίας των αγγέλων . συνόδευσε τον Αβράμ , τον εβραίο Πατριάρχη , σε μια ειδική επίσκεψη στον Ουρανό.

Μέτατρον: Σε κάποιες εβραϊκές παραδόσεις είναι ο υψηλότερος της τάξης των αγγέλων και είναι πολυάσχολος .Ο Μέτετρον μπορεί να ονομαστεί «ο γραμματέας του Θεού», επειδή το καθήκον του είναι να ενημερώνει για καθετί που συμβαίνει στη γη , κάθε πράξη μας .

Είναι επίσης ο πρίγκιπας των απόκρυφων μυστηρίων που ελέγχει τα μυστικά αρχεία της κρυμμένης σοφίας . στα ιερά κείμενα ο Μέτατρον αναφέρεται σαν ένα αγόρι, επειδή συνεχώς ανανεώνεται.

Μιχαήλ: Αυτό το ηρωικό αγγελικό όνομα σημαίνει «πιός είναι σαν το Θεό». Συχνά παρουσιάζεται σαν ένας πολεμιστής άγγελος . Ήταν ο Μιχαήλ που νίκησε τον Διάβολο στον ουράνιο πόλεμο. Η παράδοση λείει ότι οδήγησε 185.000 Ασύριους στρατιώτες τη νύχτα για να σώσουν την άγια πόλη της Ιερουσαλήμ. Ο Μιχαήλ έσωσε το Δανιήλ από την τρύπα των λεόντων και συνδέεται με την Τελική Κρίση. Στη χριστιανική παράδοση ο Μιχαήλ λέγεται ότι μερικές φορές οδηγεί τις ψυχές από το σωστό δρόμο στον ουρανό. Τα κείμενα της Νεκρής θάλασσας τον αναφέρουν ως « πρίγκιπα του φωτός». Στο ιουδαϊκό δόγμα είναι ο προστάτης του Ισραήλ. Έφερε στον Μωυσή τις πλάκες όπου ήταν γραμμένες οι δέκα εντολές . Ο Μιχαήλ αναφέρεται ως ο άγγελος της τροφής και της γνώσης . Πολλές άλλες δοξασίες συνδέονται επίσης με αυτόν το δημοφιλή αρχάγγελο. (ΉΛΙΟΣ)

Ραφαήλ: Το όνομα του σημαίνει «ο Θεός θεραπεύει» ή ο φωτεινός που θεραπεύει. Ο Ραφαήλ λέγεται ότι προστατεύει τους νέους ανθρώπους και αυτούς που ανήκουν σε πνευματικές ομάδες . Ο Ραφαήλ θεράπευσε τον Αβραάμ από τον πόνο της περιτομής και έδωσε στο Νώε πληροφορίες για τον κατακλυσμό. Είναι ο προστάτης άγγελος των τυφλών , των ταξιδιωτών και των γιατρών και ορισμένες φορές λειτουργεί ως συμβιβαστής .(ΕΡΜΗΣ)

Ραζιήλ : Αυτός ο άγγελος είπε στον Αδάμ πως να αντιμετωπίσει την αρρώστια που θα παρουσιαζόταν μετά την πτώση του. Άνθρωποι που θεραπεύουν άλλους από αρρώστιες εμπνέονται από τον Ραζιήλ.

Σάνταφλον: Στην ιουδαϊκή παράδοση ο Σάνταφλον είναι ένας πρίγκιπας άγγελος , ο κύριος του ουράνιου τραγουδιού, ο ψηλότερος άγγελος και δίδυμος αδελφός του Μέτατρον. Συλλέγει τις προσευχές των πιστών , τις περνάει μέσα σε στεφάνια και τις παρουσιάζει στο Θεό.

Ουριέλ: Αυτό το όνομα σημαίνει «φωτιά του Θεού». Συχνά εικονίζεται με μια περγαμνή και ξεχωρίζει σε φωτεινότητα και κατανόηση . Είναι ο πιο οξύνοους άγγελος και φυλάει τις πύλες της Εδέμ με ένα πύρινο σπαθί. Τιμώρησε τον Μωυσή επειδή δεν έκανε περιτομή στο γιο του Γερσάμ, αλλά προειδοποίησε τον Νώε για τον Κατακλυσμό. Σύμφωνα με την παράδοση , ο Ούριελ έδωσε την Ιερή Καββάλα στο ανθρώπινο γένος . (ΑΦΡΟΔΙΤΗ)